

Transcriptie

V. 1.0

Datum: 2020/01/27

Brief Lolle aan Ouders en Broers, 8 oktober 1939

p1

Amsterdam 8 Oct. '39

Geliefde ouders en broers,

'k Heb hier nu al een dag of wat in Amsterdam rondgezworven, en heb ook al heel wat van de stad gezien. Het lijkt hier goed, we hebben hier veel meer vertier, en de houding van de burgers tegenover de militairen is ook uitstekend. Jullie zullen wel begrijpen dat er naast het vele goede, er hier ook veel verkeerde elementen zitten die het levenspeil nu juist niet verhogen. Maar aan de andere kant is er hier gelegenheid genoeg om daar buiten te blijven. Een half uurtje van ons af is het [Milt.?] Tehuis, daar ben ik trouwens nog niet geweest, er was nog zoveel te kijken, dat daar heb ik nog geen tijd gehad. Gisteravond ben ik op bezoek geweest bij een S. de Vries een handelaar in Scheepsbenodigtheden, ook een Gereformeerde man. Hij ligt ook bij ons op de kamer, en is dus nu mooi dicht bij huis, iedere avond gaat hij dan ook naar huis toe. Toen we nog in Schoorl waren vroeg hij me al om eens bij hem te komen, zodat ik er dan ook de hele avond ben ge-weest. Hij woont valk bij het station, zo wat een uur lopen van onze school af. Van morgen zijn Sinnema en ik naar de Geref Kerk geweest te Watergraafsmeer, dat is ook een gedeelte van Amsterdam, daar preekte Ds Berkhouwer die ook wel voor de J.V. spreekt. Hij is een vriend van Ds Weggemans. We zaten nog maar net in het groote gebouw, toen we al een uitnodiging kregen van een burger om hem eens een avond op te zoeken. Die gelegenheid

p2

grepen we natuurlijk met beide handen aan. 'k Heb nogal een tijdje met de man gekletst en daar uit bleek dat hij een zuster in Leiden had die nog al veel met Ds Weggemans in aanraking kwam, naar zijn zeggen dweept die ook al met hem. Zoals jullie begrijpen hebben we een mooie preek ge-had, de kerk was dan ook tjokvol. Vanavond gaan we met z'n beiden naar een zuster van de de Vries, waar we mee zullen te eten en naar de Waals kerk, waar ik ook al eens eerder geweest ben. Dat zoals jullie merken hebben we niets te klagen. Dan heb ik in de buurt van het Centr Station Pier Boonstra nog ontmoet, hij zag mij geloof ik nog eerder dan ik hem. Alles ging goed bij hem thuis, en Dinsdag avond zal een bezoek bij hem afleggen, het zal me benieuwen wat dat oplevert. Tot zo ver de Amsterdamsche bijzonderheden. 'k Kan nog vertellen dat het hier vrij goed is, de dienst ook. Deze week kom ik hoogstwaarschijnlijk we weer thuis dan kan ik nog wel veel meer vertellen. Het nummer van de fiets moet ik al zo gauw mogelijk weten, want anders kan ik niet veel beginnen. Hoe gaat het bij jullie thuis, wordt Vader al weer wat beter, en gaat het met de auto goed, zeker wel hè? 'k ben al benieuwd hoe hij er uitziet als 'k thuis kom. Nou meer nieuws heb ik niet, we zullen er nu maar weer eens op uit. Doe de groeten aan allen. Van jullie liefhebbende zoon en broeder Lolle