

Transcriptie

V. 1.0

Datum: 2020/01/27

Brief Lolle aan Ouders en Broers, 29 aug. 1939

p1.

Schoorl. 29 Aug. 1939.

Geliefde ouders en broers.

Jullie zullen wel benieuwd wezen hoe het hier gaat. Zoals te begrijpen is heerscht er op 't ogenblik overal verwarring, vooral door de afkondiging van de Mobilisatie is dat er niet beter op geworden. Gedurende de Voormobilisatie ging het nog wel, toen kregen we hier 300 man, die we allemaal aan onderdak moesten helpen. Daar in Schoorl zijn verscheidene Pensions, deze moesten allemaal ontruimd worden, waarna ze door de officieren werden betrokken. Ook is hier een vacantieoord, dit bestaat uit 3 grootte barrakken een groot eetzaal en nog een kapel, het is [van. ?] een Doopschgezinde stichting. Hier lig ik nu ook, drie man op een kamertje, dat wat dat betreft heb-ben we het hier goed, ook het eten is tip top, daar mankeert niets aan. Maar toch had ik liever gezien dat dit niet nodig was geweest, en wij in Assen kon-den blijven. De eerste paar dagen hebben we hier niets uitgevoerd, het was afwachten hoe of het komen zou. Maar gister hebben we het razend druk gehad, verschillende mensen hebben een keuken getimmerd, tafels banken enzv., daarvoor wordt allereerst gezorgd. Ook zijn er auto's vol stroo aangevoerd. Ik heb hier een baantje gekregen als schrijver op het Bureau, zodat ik het nog tamelijk druk heb.

p2.

Maar de gewone dienst behoef ik nooit mee te doen. Tevens ben ik ordonans, en moet ik de berichten over-brengen. Dat er heel wat te schrijven valt kunnen jullie begrijpen als ik zeg dat ik Zondagmiddag ook de hele middag en de avond moest schrijven, terwijl we gisteravond eerst om half elf zijn opgehouden. En vandaag wordt het weer druk met al die mensen die nu weer opkomen. Hoogstwaarschijnlijk blijven wij hier voorlopig en gaan die andere mensen weer weg naar de grenzen. Ook de nieuwe lichtung die straks opgeroepen wordt moet hier worden afgericht. We hebben hier ook radio en zitten dus ook steeds naar de persberichten te luisteren, gisteravond hebben we naar de rede van HM de Koningin geluisterd, dat was een ontroerend moment, al die oude knapen zag je met spanning zitten luisteren, ook de hogere officieren stonden gewoon tusschen ons in. Het is te hopen dat deze Mobilisatie niet te lang duurt, want alles staat op zijn kop en is lam geslagen. Jan Roukema, Joh Boersma en al die mensen moeten weg natuurlijk, ik kan me zoo'n beetje indenken wat voor een toestand er op 't ogenblik bij jullie heerst. Wij die er midden in zitten en het er druk genoeg mee hebben merken daar het meeste niet van. Verschillende bekenden zoals T. [?] Laverman, W. Ringja en een metselaar uit Leeuwarden die A.J. Dijkstra zijn huis nog mee gemetseld heeft, zitten hier ook. Deze mensen moeten de kwartieren in orde maken voor

p3.

de soldaten die nu komen. Er komen er nu ongeveer een 1500 denk ik, afijn, later vertel ik hier over wel eens meer [...]. Zoals jullie begrijpen zal het wel een poosje duren voor ik weer thuis kom, ik zal Pietje ook een brief schrijven, maar stellen jullie haar ook vooral gerust, ze behoeft helemaal niet ongerust te zijn, ik heb hier mijn werk en heel gezond. We hebben nu ook dubbel zoveel tractement, maar of dat zo blijft weet ik niet. Het is niet onmogelijk dat er weer wat afgaat nu het Algehele Mobilisatie is geworden. En kosten wat het levensonderhoud betreft hebben we hier weinig, maar wel wordt er meer gestolen zodat we wel goed op onze bullen moeten passen, onder die oude knapen zitter er rare typen. Maar we zullen ons hier wel redden, en we moeten de kop omhoog houden want anders is het helemaal verloren. De officieren zijn over het algemeen van gedachte dat er nog wel een vreedzame oplossing van het conflict zal komen. Hitler schreeuwt en zwets wel weer, maar hij moet dit ook, hij nu eenmaal ingezet, en zou hij nu toegeven dan was hijzelf ook verloren. Het moet dus van buiten af bedwongen worden, en hij zit nu al geducht in het nauw. In elk geval kan hij zijn overrompelings politiek niet meer volgen. Maar hoelang we deze toestand houden is onbekend, alhoewel er geen oorlogsgevaar voor Neder-land aanwezig is, zoals de koningin gisteravond ook zij was het alleen maar een voorzorgsmaatregel,

p4

We zullen dus geduldig de dingen afwachten die komen zullen. Zondagmorgen ben ik in Bergen naar de Geref Kerk geweest, dat is een wandeling van 4,5 km. Daar trof ik Hinke Boomsma van Berlikum ook nog in de kerk, 'k heb trouwens niet met haar gesproken, daarvoor zat ik te ver van haar af. Meer bekenden heb ik nog niet gezien. We mogen er nu trouwens ook niet uit en ik tenminste niet. 'k Zal nu maar weer eens ophouden van pennen, hoe is hebben jullie ook al weer eens terug geschreven, want post wordt er hier nooit ontvangen, die Veldpost is hopeloos in de war. Het kan best een week duren voor de bireven over zijn, later wordt dat natuurlijk wel beter. Mijn adres is ook weer ver-andert, het is nu zoo, en dan mag er beslist geen plaatsnaam bij vermeld staan.

4de Comp. 9de Depôt. Bat.
III. Depôt Infanterie.

'k Hoop dat jullie het goed mag aan, we zullen hopen dat God de Wereld voor een ramp behoet.

De groeten van jullie liefhebbende zoon en broer
Lolle